

## Vakantie Nepal van 5 tot 28 november 2010.

Vrijdag 5 november.

Na een leuke voorbereiding samen met Ria en Sjef is het dan zover. Jos komt ons halen en brengt ons naar Schiphol. Om 20.45 uur 52 kilo bagage ingecheckt en wachten op Ria en Sjef. We drinken koffie en als we gaan boarden, moet Co zijn tas openmaken, tandpasta, voeten crème, deodorant, alles moest eruit. Belachelijk!!! Om 23.30 uur vliegen we richting Bahrain. Ik kon niet echt slapen, wist niet hoe ik moest zitten. Ik zit in het midden, vandaar.



Na 5 ½ uur komen we in Bahrain en mogen we er een uurtje uit. We hebben net tijd om koffie te drinken en dan in 4 uur naar Kathmandu. We landen eerder dan gepland, namelijk om 16.15 uur. Maar er staan gigantische rijen dus het duurt toch zo'n 1 ½ uur voor we ons visum hebben. De tassen zijn er dan al en dan gauw naar buiten. Ria en Sjef worden door Arke opgewacht en wij door Madan met bloemenslingers. Hij is op de motor, want zijn auto is stuk. Wij gaan naar Souvenir Guesthouse en Ria en Sjef voor een nacht naar het Summit hotel. Heerlijke ontvangst door Samjhana met de nieuwe baby, Michael en kleine Pratyus. Professor en Bimal gebeld en om 20.00 uur komen Ria en Sjef en gaan we samen eten. Als we in Thamel lopen, worden we van alle kanten begroet.



We eten bij Yin Yang, heerlijk, maar wel spicy!! Wilco en Dominique komen we daar ook nog tegen. Wijn en whisky gekocht en dan naar bed. Heerlijk om hier weer te zijn.

Zondag 7 november.

Gisteravond hebben we toch nog alle dozen uitgepakt. Om 01.30 uur uiteindelijk gaan slapen. Heerlijke warme douche en we ontbijten bij Northfield Café, want GAIA en New Orleans zijn gesloten vanwege Tihar. Het is vandaag Bai Thika, de laatste dag van het festival. Dan krijgen alle mannen een thika door hun zussen en als je geen zus hebt, kun je er eentje in het Ratna park halen. We zien overal bekende mensen, Navraj komt even gedag zeggen. We drinken koffie op het dak en we schrijven de kaarten die we net gekocht hebben. Dan moeten we naar het grote huis want Hannelore, Co en ik krijgen een thika van Samjhana.



Zij heeft er zelf een van haar broer gekregen, die er nog is. Omdat Co een man is, krijgt hij ook een bloemenslinger en een schaal met fruit. We roepen een taxi en met 2 dozen op weg naar het Malla om Ria en Sjef op te halen. We gaan vandaag naar het weeshuis van Paul Eg. Onderweg pikt Govinda ons op en we moeten eerst met hem mee naar zijn huis, want ook Ria en Sjef krijgen een thika van zijn dochter. Zijn zoontje is al aardig gegroeid! Dan naar het weeshuis en daar staat Iswor en de andere kinderen ons al op te wachten. We delen de kleertjes, de beessies en de knuffels uit.



Dan naar boven voor het Tihar voedsel, appels, de ronde krakelingen en cola. De kinderen dansen en maken muziek en natuurlijk moeten we meedoen. We gaan terug naar onze hotels en om half 6 met de taxi naar Dambar en ook daar zijn we van harte welkom. Sannani is aan het koken en we krijgen heerlijke kip, kaas en roti. Met wijn en whisky en ook de dal bhat smaakt heerlijk. Dambar brengt ons terug en wij lopen nog even naar GAIA voor een cappuccino. Voldaan naar bed.

Maandag 8 november

Goed geslapen, de temperatuur is goed, maar bewolkt.

Ontbijt op het dak en met Ria en Sjef naar het Lele park. Het ziet er prachtig uit. We leggen bloemen en fruit neer en branden wierook. Ze waren onder de indruk.



Dan rijden we naar Susi voor een heerlijke lunch. Robi kwam ook even thuis en dokter Birgit is er ook. Na de lunch wel een zwaar gesprek, maar dan gaan we toch terug. We drinken koffie bij het Java café. Daarna even lekker relaxen in de Garden of Dreams. We gaan naar Binod om de trekking te regelen en we sturen een email. We drinken een wijntje bij GAIA en ontmoeten Suman en Ajay. Eten doen we vandaag bij New Orleans café . Het is er erg druk, maar ook hier worden we hartelijk verwelkomd. Het eten is goed, maar de rekening klopt niet. Dit vonden we niet echt leuk. We wilden nog ergens koffie drinken, maar alles was dicht dan maar een wijntje bij ons op de kamer.

Dinsdag 9 november.

Goed geslapen. Ik kan alleen mijn oplader van mijn camera nergens vinden. We kopen toch maar een nieuwe en gaan ontbijten. Als Ria en Sjef ons komen ophalen, vind ik de oude oplader weer!!! Maar ik mocht de nieuwe ruilen voor een geheugenkaartje. Met Ria en Sjef gaan we vandaag naar Dhapakhel, naar ons project.



Door de festiviteiten zijn er nog niet veel kinderen, maar ze kregen een goede indruk. Ik werd al herkend en werd aangesproken met fufu! We hebben alles laten zien en we lunchen in de kantine. Op de terugweg langs Binod en de trekking is geregeld. Wijntje in GAIA en dan naar Sunil om de ringen te bestellen. Overal worden we herkend. Even naar Yainty en daar ging ik te snel de stoep op en ben gevallen. Schaafwond op mijn linker onderbeen en rechter bovenbeen. Ik ben erg geschrokken. Goed schoongemaakt en een pleister erop. We lopen met zijn vieren naar Roadhouse en daar hebben we heerlijk pizza gegeten. Maar toen we koffie wilden bestellen, keken ze ons weg.



Dan maar naar New Orleans en we nemen koffie met een likeurtje. Leuk gesprek met Krishna gehad. Mijn been doet zeer dus als ik ga slapen, doe ik er een natte handdoek om.

Woensdag 10 november.

Goed geslapen, alleen mijn been is wel stijf. Ontbijt op het dak en vandaag gaan we lopen naar de Swayambunath met Ria en Sjef. We drinken eerst koffie bij GAIA en dan gaan we. Het is een mooie wandeling en Sjef is druk bezig met foto's maken. We lopen om de tempel heen naar boven en het valt altijd weer tegen. Het is druk, veel mensen en veel apen. We eten noedel soep en drinken verse jus en lopen dan terug naar Dambar zijn huis. Onderweg komen we zijn vader tegen, dat is echt een mooi mannetje.



We hebben spullen gekocht en na de thee lopen we terug naar Thamel. We drinken een biertje en eten pakoda's in Norfield café. Dan naar SG en na een warme douche en even relaxen gaan we eten bij GAIA. En daar ontmoeten we Michael, onze Engelse vriend. Hij zoent mij en ook Co! We hebben heerlijk gegeten en waren de laatste die weggingen. Hari had mooie verhalen over zijn kinderen.

Donderdag 11 november.

Heerlijk geslapen en het is alweer mooi weer. Ontbeten bij Pumpernickel en om 09.30 uur komt de gids zich voorstellen: Chuda. Leuke jonge knul. Om kwart voor 11 met Madan naar de lijkverbranding: Pashupatinath. Ria en Sjef zijn onder de indruk. Het is druk, er worden veel lichamen verbrand maar er heerst ook een soort rust. Het is wel indrukwekkend. Er is veel bij gebouwd de laatste jaren.



We zijn ook nog bij het bejaardenhuis geweest en daar kregen de mensen allemaal wat geld en snoep van een kindje dat 1 jaar werd. Ze stonden in rij en dat was mooi om te zien. Noud zijn foto's

worden allemaal wat lichter. Daarna zijn we gaan lopen naar de Bodenath tempel en dat is altijd weer mooi. We hebben een rondje gelopen en op een dakterras een biertje gedronken en momo's gegeten.



Nog een rondje om de tempel en dan met de taxi terug naar SG. Lekker onder de douche en relaxen op de kamer. De stroom is uit, de generator is aan, maar maakt een hoop herrie. Co gaat even slapen. Om 20.00 uur komen Ria en Sjef en we gaan bij Pelgrims eten. Maar ook dat viel tegen en we zijn voor cappuccino naar GAIA gegaan. Michael komt even bij ons zitten, dan lopen we terug, pakken onze tas voor de trekking en gaan slapen.

Vrijdag 12 november.

Ontbijt en om 09.30 uur komt de gids, maar het is iemand anders: Ram, hij is een broer van Chuda. Het is hier altijd weer anders en vol verrassingen. De drager heet Persel en met een busje rijden we naar Changu Naryan, de mooie tempel. We lopen een rondje, drinken koffie, maar dan voel ik me niet helemaal lekker en Ria gaat ook niet goed. Wij dus beiden aan de norit. Om kwart voor 12 gaan we lopen en ja hoor: omhoog, omlaag, trappen, stenen en een heel stuk op de harde weg. Bussen auto's en motoren rijden ons voorbij en we klagen dat we dit niet leuk vinden. Maar het kan niet anders zegt Ram. Kinderen bedelen om een pen of om chocola.



Het wordt bewolkt en kouder, dus onze pijpen gaan weer aan de broeken. Vest aan en dan om 14.30 uur noedel soep en chowmein. En dan weer lopen. Omhoog en het gevoel is er weer!! Ram pakt mijn tas en dat scheelt wel een beetje. Om 17.45 uur eindelijk in Country Villa en dit is een prachtig hotel. We drinken eerst wat en dan naar de kamer. Eerst even op bed gelegen en gedoucht en dan naar de

dinerzaal om te dineren. Ik heb totaal geen trek, heb kramp in mijn buik, dus eet een beetje rijst. Op tijd naar bed.

Zaterdag 13 november.

Geen zonsopgang, want het zit helemaal dicht, niets te zien, dus lekker uitgeslapen. Ontbijt, toast met eieren. En dan met de auto naar boven en van daar wandelen. Het eerste stuk was goed, naar beneden en door de rijstvelden. Dit is leuk en Ria en Sjef genieten ook met volle teugen. Overal zijn de mensen aan het werk op het veld en kinderen bedelen om een pen. Het laatste stuk was weer op harde weg en na 4 uur kwamen we in Banepa aan. Heerlijk geluncht: noedelsoep en groentesoep en Ram en Persel: momo's en chowmein. Omdat het te ver is naar Dulikhel gaan we met een busje naar boven. Het is een stuk rijden naar boven en we gaan bijna Dulikhel weer uit. Dit hebben Co en ik in 2006 helemaal gelopen, ik moest er nu niet aan denken. Ons hotel heet Mountain View Resort en we krijgen een eigen huisje, ziet er prachtig uit, overal bloemen.



We worden verwelkomd met thee en de manager vertelt een paar praktische dingen. Co en ik kruipen lekker even bij elkaar en we slapen tot 17.00 uur. Warme douche en we drinken een kopje koffie. Met de zaklantaarn aan naar het restaurant en daar hebben we heerlijk gegeten. Koffie met sambuca als toetje. Morgen dag nummer drie en dan gaan we naar Bhaktapur. We hebben trouwens al afscheid van Persel genomen.

Zondag 14 november.

Lekker geslapen, maar weer geen sunrise!! Het zit potdicht. Ontbijt en dan we nog een paar uurtjes in de buurt lopen en dan krijgen we het echte trekking gevoel. Bij een schooltje gekeken en een donatie gegeven.





Heerlijk geluncht, minestrone soep, patatjes en cola. We gaan met een busje naar Bhaktapur. Het is er ontzettend druk, veel winkeltjes, veel toeristen. We gaan naar het Bhadgaon hotel, waar we al een paar keer geweest zijn. Herinneringen aan 2006 komen weer boven. We krijgen een welkomst drankje en dan naar onze kamer. We laten de tassen voor wat het is en gaan de stad even in. Terug in het hotel wil ik gaan douchen, maar dan valt de stroom uit, maar de generator gaat aan dus ik kan wel douchen. We drinken beneden een glas wijn en zoeken een restaurantje. Het heet Shiva Guesthouse en daar zitten Hemmie en Paulie van Madat. Pakoda's met pizza, heerlijk!!!! Het valt een beetje zwaar door de kaas, maar de twee flessen wijn gaan er heerlijk in. Ria wil sigaretten kopen, ze kosten 130 rupees, maar ze dingt af naar 120, dus 10 rupees verdiend. Dit was weer een prachtige dag.

Maandag 15 november.

Redelijk geslapen. Ik ben best gepikt door een mug en heb een paar grote bulten. Ik voel al mijn spieren, maar ik ben niet de enige. Ontbeten en nog even de stad in, lekker rondlopen en winkeltjes bekijken. Koffie pauze en tempels bekeken.



Heel veel kinderen die een dagje uit zijn en naar de tempel gaan. Keurig in een rij, zouden ze hier eens moeten zien. Om 12.00 uur geluncht, minestrone soep met pakoda's en dan vast afscheid van Ram, want in KTM rijden Ria en Sjef door naar hun hotel. We gaan met de taxi naar KTM en komen midden in het drukke verkeer terecht. Het is vreselijk, maakt niet uit hoe laat je de weg opgaat, het is altijd druk. We zijn weer blij in SG te zijn en pakken alles uit, brengen de was weg, halen de schone op, colaatje en Co gaat geld wisselen. Vanavond komen Bimal en Anita ons halen en gaan we met hen ergens eten. We gaan naar een oud Rana gebouw en daar wordt een traditioneel diner geserveerd met muziek en dans. Het eten smaakt heerlijk, we zitten op de grond.



De cappuccino doen we bij GAIA en dan naar SG.

Dinsdag 16 november.

Lekker geslapen, gedoucht en wat uitgewassen. Ontbijt bij GAIA. Het is best wel fris, dus vest aan. Het ontbijt is heerlijk: toast, eieren, jam, boter, kaas, vers fruit, verse jus en thee en dat kost allemaal wel 210 Nepalese rupees, ongeveer 2,10 euro. Dan shoppen. Armbandjes besteld en naar de groothandel. Wat spullen gekocht voor de 40 mm en dan naar Ghyamjo. We kijken of Bj er is, maar die is er niet. Koffie en lunch in GAIA. Tassen gekocht en ook bij Yainty spullen besteld. Even relaxen en dan met Ria en Sjef naar Durbar Square en Assan. Ria en Sjef bestellen kruiden voor hun personeel. Er is veel meer verkeer op straat, dus rustig lopen is er niet bij. We lopen over Durbar Square, overal mensen, muzikanten, sadu's en verkopers.



Koffie en een wijntje en met de taxi terug. Gekkenhuis, weer in de file. Tas gepakt voor Pokhara en naar GAIA om te eten. Heerlijk gegeten met wijn erbij. Michael komt bij ons zitten en Hari entertaint ons. Naar SG en naar bed.

Woensdag 17 november.

Vroeg op en toast en thee op de kamer. Met de taxi naar de Greenline bus. Om 07.30 uur vertrekken en het is een prachtige nieuwe bus, met airco! Het duurt even voor we Kathmandu uit zijn, maar dan verandert het landschap. Na 2 uur een toiletstop en weer 2 uur later lunch in het prachtige resort.



Het is heel druk op de weg, af en toe vallen we in slaap en anders kijken we naar de bergen en de rivier, maar ook de mensen in het veld, de kindertjes en winkeltjes langs de weg. Om 13.30 uur theepauze en om 15.15 uur komen we in Pokhara aan en staat Shanti op ons te wachten. Fijn om hier weer te zijn en na een cola naar de kamer. De bruidssuite, maar dat willen we niet, dan krijgen we een andere kamer, maar dit is vies en weinig ruimte om spullen neer te zetten. Op de hoek gaat



een echtpaar verhuizen naar beneden en we zeggen dat we die kamer willen. Shanti moet het eerst schoonmaken en de bedden verschonen en dit doet ze zuchtend. Maar als we er in kunnen, ga ik eerst nog zelf het toilet en de wastafel schoonmaken. Dit hotel is aan het aftakelen. Jammer, maar helaas! Maar de douche is warm, de wijn smaakt lekker en even relaxen. Nancy en Ishor zijn er ook en lijken gelukkig. Om 19.00 uur met de taxi naar Zorba en daar gaan we lekker eten met Ria en Sjef. Het is heel rustig in Pokhara, de temperatuur is goed, maar het is niet helder. Na een email verstuurd te hebben, gaan we terug naar ons hotel en gaan lekker slapen.

Donderdag 18 november.

Hoera! Vandaag is onze kleinzoon Matthijs jarig, alweer 3 jaar. Ontbijt bij de German Bakery, daarna naar de Indiase Ambassade, maar de man die we zochten was er niet. Dit heeft te maken met de offerte die Bimal heeft gekregen van een bedrijf die waterputten slaan en we willen wel eens zien hoe anderen daarover denken. Het was er erg druk, want hier komen mensen die in India hebben gevochten, hun pensioen ophalen. Terug naar de lakeside en koffie gedronken. Bij de familie Poudel de dochter bekeken en ze zag er goed uit. 2 poncho's gekocht, maar toen begon die man over geld te zeuren en zijn we weggegaan. We sturen een email en dan belt Sjef en we lopen ze tegen het lijf. Samen lunchen en wij gaan naar de Tibet Gallery en de baas komt ons helpen. We krijgen de tassen voor dezelfde prijs als vorig jaar en kopen er dus 15. Ook nog wat zilver en gaan dan Sandra bellen om Matthijs te feliciteren maar die snapte er niets van. We gaan lopen naar ons hotel en kopen wat fruit voor Sabitri. We drinken koffie en wachten op haar en na 45 minuten is ze daar. Ze ziet er goed uit, kort haar, maar heel emotioneel.



We omhelzen elkaar en praten even met elkaar. Ze vraagt naar Krishna en Yuba. Dit is heel aandoenlijk. We drinken een wijntje op de kamer. Het dreigt al de hele middag en dan begint het een beetje te regenen. Om 18.00 uur naar Zorba om Ria en Sjef te ontmoeten en dan begint het harder te regenen. Riet en ik trekken allebei een poncho aan en zoeken een leuk restaurant. Het wordt Boomerang, waar we eerst borrelen en dan lekker eten, spinazie quiche, heerlijk!!! Terug met de taxi en slapen.

Vrijdag 19 november.

Heerlijk geslapen. Het zit potdicht, geen bergtop te zien. Douchen en dan breekt de zon door. Ontbijt bij de German Bakery. Lekker yoghurt met muesli, fruit en heerlijke koffie. Relaxen in de tuin in korte rok en topje. Om 12.00 uur weer naar de German Bakery om te lunchen met Ria en Sjef. Vandaar uit

lopen we naar de Piece Pagode. We lopen door de jungle en twee jongetjes lopen met ons mee en hebben het hoogste woord. Ze vragen ons zelfs ten huwelijk. Het zijn heel veel trappen met stenen, maar we komen boven. Even rondje om de stupa en dan gaan de andere drie naar boven en ik film het vanaf mijn bankje. Dan gaan we via Devi's fall naar beneden en ook dit viel niet mee. We lopen naar het Tibetaanse kamp en ik dacht dat ik daar de moeder van Rinzin zag, maar het was iemand anders en toen zag ik haar en ze omhelsde ons. Ik had de ketting om die ik vorig jaar van haar heb gekregen. Rinzin was er niet en we kopen wat bij moeders en krijgen alle vier een gehaakt armbandje.



Met de taxi terug naar ons hotel en vlug voordat het licht uitvalt douchen. Wijntje en relaxen. Het regent even heel hard. Om 20.00 uur naar de lakeside en lekker eten met elkaar. Morgen is onze laatste dag samen.

Zaterdag 20 november.

Goed geslapen. Het zit weer potdicht en ik hoop dat we morgen kunnen vliegen. Er is geen berg te zien. Ontbijt bij de German Bakery en dan gaan we naar het Shangrila hotel, waar Ria en Sjef verblijven. Prachtig hotel, met mooie tuin en leuke kamers. Ria en Sjef zaten nog aan het ontbijt, dus we drinken koffie mee. Lekker in de tuin koffie gedronken met appelgebak en in de zon gezeten. En dan zien we eindelijk het puntje van de Macha Puchare! Om 12.00 uur kleden Co en ik ons om en gaan we lunchen in de German Bakery en dan met de taxi naar Sarangot. Het laatste stuk lopen en ja hoor, stenen, stenen en nog eens stenen. Het wordt frisser. Als we bijna boven zijn, is er een klein restaurant en ik blijf daar wachten op de anderen die wel naar boven gaan. Overal zijn paragliders aan het vliegen, sommigen met zijn tweetjes. Het begint een beetje te spetteren en we zijn op tijd terug bij de taxi. Onder de douche en wijntje op de kamer. Het giet van de lucht. Om 20.00 uur naar de lakeside voor ons laatste diner. We eten bij Once Upon a Time, heerlijk pizza, wijn en koffie. Beetje teut naar huis. Er rijden geen taxi's dus we lopen het hele stuk naar ons hotel en Sjef vindt dit niet leuk. Afscheid van Ria en Sjef die nog 4 dagen langer blijven. Naar bed en hopen dat het morgen helder is.

Zondag 21 november.

Het zit weer potdicht. Onze tas gepakt, ontbijt in ons hotel en dan breekt het toch open. Sabitri komt ons een thika brengen, bloemetjes en fruit. En het bekende sjaaltje. Om 08.30 uur zijn we op het vliegveld. Hier is niets veranderd, het is nog steeds zo smerig, ik begrijp niet dat ze hier niets aan

doen. Er hingen wel nieuwe gordijnen en kleedjes op de tafels, maar de wc's zijn vreselijk. Onze vlucht gaat 20 minuten later. Om 10.00 uur vliegen we dan weg. Snoepje, koffie en dan zien we hele bergketen, prachtig! Iedereen zit te filmen of foto's te maken. Na 20 minuten landen we op Tribuvan en nemen een taxi naar SG. Hier zijn ze blij dat we er weer zijn. Spullen uitgepakt en naar GAIA om te lunchen. Even een mail naar huis sturen en Bj gedag zeggen. We bestellen een mooie thanka bij hem voor onszelf. Bij Yainty de tassen opgehaald, mutsen, gebedsvlaggetjes en poncho's. Relaxen op de kamer en om 18.00 uur naar Robi en Susie en daar is Sabine, wat een verrassing. Met de auto naar een heel leuk traditioneel restaurant en heerlijk dal bhat gegeten. Het restaurant heette café Cheeno.



Met de taxi naar Thamel en daar lopen we Anna Janneke tegen het lijf. Ina van Veldwerk was er ook en Ajay. Cappuccino bij GAIA en na een wijntje gaan we lekker slapen.

Maandag 22 november.

Na een heerlijke nachtrust en gedocht te hebben gaan we naar GAIA voor ontbijt. Het is hier een stuk kouder dan in Pokhara. Dan gaan we met de taxi naar prof. Warm welkom door hem en zijn vrouw en we krijgen het bekende omeletje en melk thee.



Na een uur gekletst te hebben gaan we met hem naar Dhapakhel. Daar zijn Michael en Martijn, ook uit Nederland. Gesprek met Bimal en ik maak foto's. De kinderen herkennen me allemaal. Toen we in het straatje van prof liepen vanochtend kwamen we Ben en Tanja nog tegen, ook toevallig! Martijn, de Nederlander was net zijn eerste dag begonnen en hij kwam van project abroad. We rijden met Bimal terug en komen midden in de verkeersdrukte terecht. Het wordt steeds drukker in Ktm, bussen



volgeladen met mensen, niet normaal. Om 18.30 uur zijn we bij SG en ik moet rennen, want ik sta op springen. Het is koud, dus ik trek een legging onder mijn lange broek aan en een dik vest. We hadden een afspraak met Michael, de Engelsman, maar die komt niet opdagen. Dus samen gegeten en dit was heerlijk. We hebben nog een klein rondje gelopen en komen Bj en zijn vriendin tegen. Even email checken en dan naar bed.

Dinsdag 23 november.

Vanochtend was er geen ontbijt in SG, want Madan moest naar een bruiloft. Dus maar weer naar GAIA. We hebben allebei last van kriebelhoest, dus kopen we wat codeïne. Lekker ontbijtje met ginger tea. We gaan met de taxi naar de AGE groep en brengen de laatste spullen weg. Warm welkom door de vrouwen en de kinderen.



Weer roze t- shirts uitgedeeld. Na een uur naar Lajali en lunchen daar. Ze woont in een prachtig huis in een compound vlakbij de Swayambunath tempel en ze geeft ons een rondleiding. Daarna een heerlijke lunch. Goed gesprek met haar gehad. Met de taxi terug naar SG en dan belt Jimi, dat hij het niet redt en naar SG komt voor een kop thee. Op straat lopen we Niek en haar vader Kees tegen het lijf. Voor hem is het de eerste keer en ze hopen morgen naar Lukla te vliegen. Gesprek met Jimi en dan lekker douchen. Mijn keel doet zeer. Dan hebben we nog een gesprek met Michael, de Nederlandse vrijwilliger en dan lekker bij GAIA eten. Als Michael ons ziet, schaamt hij zich dood, hij was het helemaal vergeten van gisteravond. Hij heeft chocolaatjes mee om het goed te maken. Wij hebben pepernoten mee voor de jongens van GAIA. Ik heb niet zoveel trek, eet dus kaas en groente vingers met een sausje. Michael komt bij ons zitten en het wordt gezellig. Niek en haar vader zitten er ook. Na een wijntje op de kamer lekker slapen.

Woensdag 24 november

Goed geslapen, alleen mijn keel doet zeer en zitten Co en ik onder de bultjes. Muggen misschien of toch luis? Ontbijt in GAIA en dan naar Bishnu voor de t- shirts en naar Sunil. We halen de namasté bordjes op bij Gyamjo en dan naar Amrita Craft. Hier kopen we nog wat spullen en wat items voor een eventueel kadootje voor de 40 mm. We drinken koffie met cake in het nieuwe winkelstraatje. Dan even lekker op het dakterras in het zonnetje. Om half 2 komen Tashi en Sonam en geven we hen de kadootjes. Wat gedronken en toen ze weggingen kregen we de bekende sjaaltjes. (katta) Even een uurtje gerust, gedoucht en een borrel en dan komt Dambar om 17.00 uur het zilver brengen. Het licht is uit, de generator doet het niet, dus pas na 45 minuten gaat het licht aan. We betalen het zilver via onze bankrekening en kijken onze mail na. Daarna eten bij GAIA en dan naar bed.



Donderdag 25 november.

Ik lag best te hoesten, maar na een codeïne pil heb ik lekker geslapen. Ontbijt bij GAIA en kettinkjes besteld. Terug naar SG en dan belt Suresh dat het wat later wordt. Ondertussen belt ook Sjef dat ze niet kunnen vliegen vanwege de mist. Later belt hij weer dat ze met een luxe auto naar Ktm komen. Wij gaan met Suresh naar Bal Mandir, een weeshuis. Het is een groot gebouw met veel zalen en kantoren. Hier is een care center van de SGCP en daar krijgen we een rondleiding. Een Nederlands meisje werkt er en een leuke Nepalese jongen: Pradip. Er zijn 6 kinderen die erg gehandicapt zijn en nu pas aandacht krijgen.



Dan lopen we door het weeshuis en mijn hart breekt. We zien kindjes van 1, 2 en 3 jaar, maar ook een baby'tje van 2 weken, verlaten door de moeder. Ze wachten allemaal op adoptie, ik mag dan ook niet fotograferen en filmen. Onder de indruk gaan we nog naar een mooi hotel om daar naar de water voorziening te kijken, maar de manager was er niet. Naar Thamel voor de lunch en we gaan naar het Java café waar we een heerlijke panini eten met chips en cola. Daarna naar Sunil. Niet alles was mooi en de prijs was te hoog. Het is altijd weer anders bij die Nepalezen! Hij gaat het veranderen en het wordt nu zaterdag. Kalendertjes gekocht en in SG was Madan al bezig met het houtvuur aan te steken. Pratyus helpt hem erbij. Madan zijn broer komt de sieraden sets brengen en ik krijg een armband. Even relaxen op de kamer en om 17.00 uur naar beneden. Om 18.00 uur zijn Ria en Sjef dan weer thuis! Fijn om ze weer te zien. Samjhana brengt snacks, pinda's, kroepoek, bruine erwten, kip en daarna pasta. We drinken wijn erbij en als alles op is geven we Madan en Samjhana allebei een envelop met geld. We nemen Samjhana nog even mee naar GAIA voor een heerlijke cappuccino. Als we teruglopen, moet Co rennen en is te laat voor de wc. Dus hij moest schone kleren aan. We drinken wat met zijn vieren bij ons op de kamer en dan moet Sjef ook rennen. Ria en Sjef gaan naar hun hotel en wij gaan slapen.



Vrijdag 26 november.

Goed geslapen, gedoucht en ontbeten in SG. Ik ben benieuwd wat ze vandaag voor in petto hebben. We hadden via Binod een busje gehuurd en die kwam veel te laat, dus we kwamen ook later bij ons project aan. Dick, Madan en Samjhana en de kinderen zijn ook mee. Bij het centrum staan alle kinderen en de staf bij het hek ons op te wachten met twee grote rode harten met daarop: we love you fufu en fufa. We werden naar binnen geleid en toen begonnen de festiviteiten.



De kinderen deden rolstoel races, de staf deed een wedstrijd met meel en erwten en er werd een toneelstukje gedaan. Er was muziek, dus heel leuk. Toen een heerlijke lunch en iedereen genoot. Na de lunch heeft Co nog wat koperen plakken op de gebedsmolen geschroefd o.a. van de matching grant van Rotary Enkhuizen en Rotary Hoogkarspel, van de 40 mm en van onze eigen stichting. Ineens werden Co en ik meegetrokken naar binnen. Co kreeg een topi op zijn hoofd en pantoffels aan zijn voeten. Ik kreeg een rode pasmina sjaal om, een rode speld in mijn haar en ook pantoffels aan. Ze waren me iets te klein en ook de rode armbanden kreeg ik niet om. Toen werden we weer naar



buiten geleid en daar moesten we elkaar een graskraag omdoen, een malla (bloemenslinger), ik kreeg nog een rode ketting om en toen werden we bestrooid met rijst en bloemetjes. Een huwelijks ceremonie dus!



Er werd gefilmd en er werden foto's gemaakt. We kregen kado's o a een koperen plak voor mijn 60 jarige verjaardag, ons 40 jarig huwelijksfeest en 10 jarig bestaan SHBN. Van de staf kregen we een koperen plak met alle handtekeningen en van de kinderen een boekje met hun handen erin. Geweldig! En toen had Bimal nog een verrassing. Hij had nog een koperen plak met de tekst 26 november fufufufa day! Dus elk jaar zal fufufufa dag gevierd worden op 26 november. En als klapstuk kwamen er twee prachtige bruidstaarten in de vorm van een hart. Co en ik moesten het samen aansnijden en het eerste stuk was voor ons. Er werd gedanst en gezongen, dus het was echt feest. Om 16.00 uur gingen we moe, maar voldaan naar SG terug. Relaxen, alle rijst en bloemetjes uit mijn haar en kleren halen en dan gaan we op voor het laatste diner met Ria en Sjef. Ze willen graag naar GAIA, dus daar eten we heerlijk met een fles wijn erbij. We hadden nog een kadootje voor Ria en Sjef. En dan gaan we onze laatste nacht in.

Zaterdag 27 november.

Goed geslapen. Ontbijt bij GAIA met Ria en Sjef en daar komen Bimal met Anita ook nog even koffie drinken. Hij heeft ook nog kadootjes mee. We zeggen Michael gedag en gaan de laatste spullen ophalen. De thanka bij Bj, de ringen bij Sunil, de kettinkjes en dan gaan we de tassen inpakken. We laten 14 kilo aan kleren en spullen hier voor volgend jaar. We krijgen een prachtig koperen bord van Madan en Samjhana en ook voor Sjef en Ria hebben ze een cadeau: een glazen fles in de vorm van een mes gevuld met rum. Ria en Sjef relaxen lekker bij ons op het dakterras en zullen vanuit hun eigen hotel naar het vliegveld gaan. We eten noedel soep en dan komt prof gedag zeggen. We nemen afscheid van onze Nepalese familie voor weer een jaar.



Met de taxi naar het vliegveld en daar zijn Ria en Sjef, maar ook Dambar en zijn neef Arjun, die voor 3 weken naar Nederland gaan. De eerste vlucht duurde lang, 6 uur, maar we kregen lekker eten, maar Ria was niet lekker. Aankomst in Bahrain en daar hadden we maar een half uur. We vliegen verder. Ik neem een codeïne tablet en heb daar heerlijk op geslapen. Om half 4 in de ochtend landen we op Schiphol, waar het heel erg koud is. We lopen naar onze auto, die door Ingrid is neergezet. We brengen Ria en Sjef naar Hoorn, waar hun auto staat en ze moeten krabben, want het vriest! Afscheid en naar huis, waar het lekker warm is, het licht brandt en er staan bloemen van Cora. We gaan toch nog een paar uurtjes naar bed en s' middags kwamen Sandra, Peter en de kinderen even gedag zeggen. Ook Ellen kwam langs met Lars en Iris. Dan wordt Co niet goed. Hij moet heel erg spugen en is aan de diarree. De volgende ochtend slaat het ook bij mij toe, ook diarree en later horen we dat Ria en Sjef ook ziek waren. Jammer, maar alles bij elkaar was het een geweldige reis, samen met familie, waar we heel lang op kunnen terugkijken!

