

Reisverslag 2001

1 en 2 november 2001.

Sinds dinsdagmiddag zijn Bob en Frances bij ons in Enkhuizen. Heel gezellig. Vandaag de tassen ingepakt en alle knuffels en t-shirts, en we zijn klaar. Eerst nog even om 12 uur bij Mevr. Ehrens geweest, want mijn nek zit helemaal vast. Om 4 uur brengt Arend ons naar Schiphol. Bij het inchecken ging het al fout. Er was maar 1 plaats in het vliegtuig en 3 overboekingen. Na een beetje stennis te hebben gemaakt, mochten we toch mee, maar toen kregen we de rottigste stoelen van het vliegtuig, tegen de toiletten. Elke keer als de deur dicht werd geslagen, vlogen wij naar voren, dus het was geen prettige vlucht, het eten was simpel, maar smaakte wel en na een tussenstop van 1 uur in Sjarsjah, kwamen we om kwart over 8 (dit is 13.00 uur nepalese tijd) op het vliegveld aan. Het duurde heel lang voor de koffers allemaal hadden, maar toen was Tendency er al. Het hotel (Moonlight) was redelijk schoon. Om 17.00 uur hadden we in het hotel het welkomstdiner. Daarvoor zijn we eerst even naar buiten geweest en naar papa gebeld en de eerste email verzonden. Het diner smaakte lekker, kennis gemaakt met Henk, die met ons meegaat wandelen en met Mangele, onze gids. Carolien gebeld, maar we zien geen gelegenheid om elkaar te ontmoeten, misschien later in Nederland. Op tijd naar bed, we moeten morgen wierook kopen, want het ruikt hier heel erg vreemd.

3 november 2001.

Vroeg op en om 9 uur kwamen prof. en zijn vrouw. Lekker gepraat en daarna zijn Co en ik naar Thamel gelopen. Eerst ontbeten bij Germans bakery en daarna naar hotel Norling.



Mr. Boss (hij heet Thupten) herkende ons meteen en we kregen thee en hebben lekker bij gekletst. Na de trekking gaan we naar zijn hotel. Wat boodschappen gedaan en terug naar het hotel. Eerst naar Susi en Robbi Groeli, een Zwitsers echtpaar die al heel lang in Kathmandu wonen, met elkaar kennis gemaakt. Ze wonen in een prachtig huis. We zijn met zijn allen naar het stuk land gaan kijken, waar ze een optie op hebben en dat ziet er goed uit. Daarna zijn Co, Sanjib, prof en ik met de bus naar het monument gegaan. Het ziet er prachtig uit en is flink begroeid. We hebben bloemen, fruit en wierook neergelegd en even bij Ben stil gestaan. Toen terug naar Susi's huis en daar hebben we heerlijke momo's gegeten en wijn gedronken. Toen met zijn allen dal bhat gegeten. Terug met de taxi naar Thamel en een glas wijn in New Orleans gedronken. Boodschap voor Moniek Groenewoud achter gelaten en giechelend naar het hotel. Half 12 lagen we in bed.

4 november 2001.

Om 8 uur wakker, we hebben niet lekker geslapen door het lawaai van jankende honden en brommers die gestart werden onder onze kamer. Na gedouched te hebben zijn we naar Tendency gaan lopen en hebben onze waardevolle spullen bij hem in de kluis gelegd. Ontbeten bij Northfield café, het is net of we nooit weggeweest zijn. Naar de meiden gemailld en we hadden 9 berichtjes. Het duurt alleen wat langer hier. Vanuit ons hotel naar Dambar, dat was weer hernieuwde kennismaking met zijn familie, knuffels, pennen en schriften en snoep aan de kinderen gegeven. Mooie spullen voor de meiden gekocht en thee gedronken. Terug in het hotel onze tassen voor de trekking gepakt en de rest opgeslagen. Met Bob en Fran gegeten bij K.C.'s, buiten in de tuin. Na nog een glaasje wijn in New Orleans terug naar het hotel en naar bed.

5 november 2001.

Kwart over 5 uit bed en gedouched. Ontbeten in hotel en na afscheid te hebben genomen van Bob, met de bus en de hele afvaardiging naar Gorkha. Onderweg een toiletstop en om 11 uur lunch. Alles was netjes ingepakt in servetjes en in folie. Sandwich, een ei, banaantjes, een dikke plak kaas en een plak gebakken vlees. In Gorkha een verrassing. We gingen naar boven naar het koninklijk Paleis, een soort monument. En dat waren ongeveer 1500 treden, zo'n 300 meter klimmen en dat op het heetst van de dag. Naar beneden ging beter. We kwamen nog 3 meiden uit het vliegtuig tegen die gingen boven slapen. Op de campingplaats thee met zoute koekjes en heet water om ons te wassen. De tent ingeruimd en toen kregen we diner in de dinertent. Tomatensoep en popcorn, dal bhat en appeltaart. Koffie, thee en chocolademelk. We zitten op stoelen en eten bij kaarslicht. Om 8 uur naar bed.

6 november 2001.

Om 6 uur thee op bed en warm waswater. Ontbijt: pap, omelet, toast, dat smaakte lekker. En toen: 600 meter naar beneden, dit zou gemakkelijk zijn. Om half 11 een heerlijke lunch: gebakken aardappelen, salade, makreel, kaas, met thee koffie en hot lemon. Warme doekjes om onze handen af te vegen. En toen klimmen! Het was best wel heftig. Om half 5 campingplaats en overall kinderen, waar ze vandaan komen? Warm waswater en na de thee en koekjes : het diner. Champignonsoep met kroepoek, pizza, spaghetti met saus, homemade. Salade en weer de thee, koffie en chocolademelk. Het smaakte heerlijk, maar wel decadent. De dragers maakten muziek op hun trommels. Om 8 uur naar bed, alles doet zeer.

7 november 2001.

Niet zo goed geslapen, want het heeft geregend, geonweerd en gebliksemd. Na de thee hebben we onze tent uitgeruimd en ontbeten. Om tien voor half 8 zijn we gaan lopen. Het was gelukkig droog. Heftige weg naar beneden, maar het gaat steeds beter. Heerlijke lunch om half 11, met gebakken aardappelen, samosa's en salade. Daarna 2 uur lopen over een asfaltweg, dit was niet prettig. Half 3 op de camping aan de rivier. In de rivier gewassen en wat spullen uitgewassen. Om 6 uur diner: vis, salade, gebakken rijst, chickenchili, saus en mango toe. Heerlijk. De dragers zingen elke avond en maken muziek en we hebben samen gedanst. Op tijd naar bed, ik vraag me af hoe het vandaag met mama is gegaan in het ziekenhuis?

8 november 2001.

Na de thee en waswater, ontbeten en om half 8 gaan lopen. Om half 11 lunch en daarna eerst 3 uur over asfaltweg en daarna omlaag. Het is erg warm. Na de lunch werd het afzien met lopen. Langs een enge afgrond, Mangele heeft me wel goed geholpen, maar ik was erg bang. Ik zag het niet meer zitten en dit wil ik dus niet. Pas om half 6 campingplaats en nadat we ons hadden opgefrist, was het al donker. Het diner bestond uit pizza, aardappelbal, saus, cake en slagroom toe. Gesprek met Mangele gehad over vandaag en morgen gaan we naar een andere plaats dan gepland stond. Mijn knieën doen zeer en hoop dat het morgen beter gaat. We zijn het er allemaal over eens dat dit geen gradatie 1 is. 8 uur naar bed.

9 november 2001.

's nachts om 12 uur wakker, want er liep iemand om onze tent met een zaklantaarn en toen bleek het Kalden te zijn, want ze bewaakten met zijn drieën het kamp. Daarna weer lekker geslapen. Na het ontbijt heeft Mangele een jongen uit de buurt zijn teen verbonden, want die had er een steen op gekregen. En weer lopen. Het eerste stuk ging wel, maar na een vroege lunch van gebakken, aardappelen, salade, kaas en fruit, toen begon het. We moesten klimmen naar 2000 meter en we zaten op 1040 meter. Er kwam geen eind aan en dan denk je wel eens, waar ben ik mee bezig? Maar we hebben het weer gered en als je dan boven komt heb je een prachtig uitzicht van alle bergen om je heen. Het dorpje bekeken en lekker gewassen. Diner: aardappelsoep met kroepoek,

macaroni met saus, momo's en appeltaart toe, waar halen ze het vandaan? Een andere groep heeft zich bij ons gevoegd. Op tijd naar bed, want het is koud, zo'n 10 graden.

10 november 2001.

Het bleef vannacht lang rumoerig door de andere groep. Lekkere warme slaapzak. Na een ontbijt van pap, gebakken ei met aardappel en toast om half 8 gaan lopen. We hebben eerst de zon zien opgaan. Onderweg thee in dorpje en weer overal kinderen. Vanmiddag hebben we onze vrije middag. De camping staat op een heuvel en om 11 uur waren we eral. Lunch en daarna relaxen, de was gedroogd en de slaapspullen gelucht. Met Fran het dorpje en in ergens cola gedronken. Haar nepalese taaltje komt steeds meer terug en dus hebben we overal contact. Lekker onze haren gewassen. Er is een hele groep bij ons op de heuvel gekomen, 13 Nederlanders met 36 dragers! Het diner was dit keer: dal bhat met geroosterde kip en chocoladecake toe. Op tijd naar bed en het wordt weer flink koud vannacht.

11 november 2001.

5 uur wakker, aangekleed en ontbijt. Om 7 uur gingen we lopen. Het is een prachtige wandeling. Om kwart over 10 lunch in een klein dorpje. Daarna naar beneden, doodeng, dit is dus waar ik zo bang voor ben, maar Mangele heeft me goed geholpen. Om 3 uur campingplaats, aan de rivier, het is bloedheet en Co rende dus naar de rivier om een bad te nemen in het ijskoude water. Frances en ik kregen weer lekker warm waswater en konden ons in de tent wassen. Thee met koekjes en om 6 uur diner. Champignonsoep met popcorn, spaghetti, groente en saus, chocoladetaart met fruit toe. Nog 2 dagen en dan is de trekking weer voorbij. Om half 8 naar bed, voordat Henk een griezelige grote spin uit zijn tent had gehaald.

12 november 2001.

Vannacht werd ik wakker met maagpijn. Om 6 uur thee en gewassen en ontbeten, ik heb alleen maar wat papriest gegeten. Voel me niet echt lekker. Om kwart over 7 gaan lopen, 3 uur lang door een opgedroogde rivierbedding met allerlei soorten stenen, kleine en grote. We moesten ook nog twee keer door de rivier waden, tot onze knieën in het water, dat was een evenement wat we nog nooit eerder hebben meegemaakt. Met hulp van de gidsen kwamen we aan de overkant. Lunch om 10 uur in een lodge in Karfatur. Mooie foto's gemaakt. Daarna eerst weer door de rivierbedding in de gloeiende zon en daarna op smalle paadjes naar boven, het was net een jungle met veel planten en oerwoudgeluiden. We zagen ook nog apen in de bomen (langoren) en Mangele vond nog een afgestroopte huid van een slang, die was wel 1 1/2 meter lang geweest. Lekkere koude soda gedronken bij een winkeltje en we horen weer geluiden van de bewoonde wereld. Om kwart over 4 op de kampeerplaats. In een rijstveld met allerlei verdiepingen. Gewassen, tent ingeruimd en diner. Pompoensoep met kroepoek, pizza vol met champignons, bloemkool, erwten en kaas, heerlijk. Sperziebonen met saus, vegetable roll en appeltaart toe. Het kan niet op. Ik kreeg van Henk een bruistablet voor mijn maagpijn. Morgen laatste dagje lopen. Zo'n 4 of 5 uur in de ochtendluwte, dan een vrije middag en afscheid nemen.

13 november 2001.

's Morgens vroeg op, rennen naar de w.c.tent. Ontbijt en om kwart over 7 lopen. Eerst een stuk weg en daarna naar beneden door de rijstvelden, de dragers gingen het laatste stuk met de bus. Mooie wandeling. Een paar keer stoppen en om 11 uur kwamen we in Begnastal aan. Allemaal hotels, leuke plek om te logeren. Lunch op een terras en daarna een douche in het hotel, het was wel koud, maar dat mocht de pret niet hinderen. Daarna met Co en Fran het dorp in, we hebben een lekker biertje gedronken op een "terras". Diner om 6 uur, we zaten op een grasveld tussen de hotels en aten vanavond buiten. Tomatensoep met popcorn, heerlijke kip, salade, prachtig opgemaakt, rijst in koolblad, saus. En als klap op de vuurpijl. Geflambeerde banaan met chocoladetaart toe en op de taart stond met eiwit gespoten: many happy trek. Daarna gingen de jongens eten, vlakbij ons op de grond. Na het eten de fooien uitgedeeld en gedanst met elkaar. Om kwart voor 9 naar bed, laatste nachtje in de tent.

14 november 2001.

Al heel vroeg veel lawaai van de bussen, die allemaal gelijk gaan starten. Om half 7 voor de laatste keer ontbijt. Spullen ingepakt, afscheid van Henk en Frances en Mangele en toen gingen wij samen met een aantal dragers met een lokale bus naar Pokhara. Ook dat is een avontuur dat je niet moet missen. Daar aangekomen, moest ik zo nodig, dat ik gewoon langs de openbare weg mijn behoefte heb gedaan, wat voel je je dan ongelukkig. Afscheid van Kalden en op weg naar ons hotel Lake City. Heerlijk gedouched, spullen uitgepakt en de was weggebracht, want alles stinkt. Daarna naar Lakeside gelopen, ongeveer 15 minuten en eerst papa gebeld, alles gaat goed in Hilversum. Een email naar het thuisfront gestuurd en lekker gewinkeld, Veel leuke dingen gekocht bij een tibetaanse vrouw en daarom moesten we met een taxi terug naar het hotel. In de tuin wat gedronken, er zitten veel muggen hier en we worden lekker gestoken. Je kunt ook merken dat we vlakbij het vliegveld zitten. Even op bed gelegen, de stroom viel uit. In het hotel ontbeten: ik dal bhat en Co kip met curry. Hot chocolat toe voor Co en voor mij black tea. Nog kennisgemaakt met een Hollands echtpaar en om 9 uur naar bed, moe maar voldaan.

15 november 2001.

Hoera. Vandaag is papa jarig en wordt hij 78 jaar. Lekker geslapen en om half 10 ontbijt in het hotel. Het is mooi weer, maar het stikt hier echt van de muggen. We gaan kijken of we het CBRS kunnen vinden. Lopend erheen, het is een uur wandelen langs allerlei markten en winkeltjes. Toen we er aankwamen, was het centrum dicht, jammer. We mochten er wel even buiten omheen lopen, maar dat was het. Teruggelopen en omgekleed. Bij German Bakery een heerlijke sandwich gegeten en bananenlassi gedronken. Lopend naar vluchtelingenkamp van de tibetanen en naar Devi's Fall, een waterval waar een legende aan vast zit. Met een taxi naar Lakeside en kalenders gekocht en nog een paar andere dingen. We hebben een lekker biertje dronken en toen op zoek naar hotel Holy Shiva. Een oud mannetje wees ons de weg. De eigenaar hernieuwde zijn kennismaking met Co en we hebben daar thee gedronken. Het hotel zat vol met Hollanders en zag er leuk uit. Toen terug naar Hungry Eye en daar hebben we heerlijk gegeten met een glas wijn. Levende muziek vanwege het Tihar festival. Met de taxi terug naar ons hotel, want het is al donker. Nog even koffie gedronken met het Hollandse stel, en om 9 uur naar bed. De was weer schoon, dus alles kon weer in de tassen. Om 10 uur naar bed na een prachtige dag.

16 november 2001.

Lekker geslapen, gedouched en ontbeten bij German Bakery. Naar de Lakeside gelopen, want we moeten een tas kopen voor alle spullen die we gekocht hebben. Eerst koffie gedronken en toen geslenterd langs de winkeltjes. Het is lang niet zo druk als andere jaren en de verkopers zijn ook een beetje triest. 11 september heeft ook hier zijn terugslag gegeven. Het is het festival van Diwali, dus veel kinderen die aan het zingen zijn voor een paar roepie. Heerlijk gelunched in een restaurant aan het meer en een glas wijn. Na nog een broek gekocht te hebben, terug naar het hotel. Tassen ingepakt en beneden in het restaurant gegeten. Veel jongelui met dans en muziek. De rekening betaald en om 9 uur naar bed.

17 november 2001.

Op tijd op, gewassen en om half 7 naar beneden. Dipendra brengt ons naar het busstation. Afscheid van de jongens en om half 8 ging de bus rijden op weg naar kathmandu. Om half 9 ontbijtstop en weer verder. De bus is redelijk. Om half 11 lunchstop: dal bhat, dat was lekker. Om half 2 aankomst in kathmandu en met een taxi naar hotel Norling. Mr. Boss verwelkomde ons met thee. Lopend naar hotel Moonlight om de rest van onze spullen te halen. Toen we terugliepen zagen we Henk nog. We hebben een kamer op de 3e verdieping met een groot bed en televisie. Er lag een welkomstbriefje van Bob en Fran, met de boodschap dat we sávonnds bij Susi gingen eten. Na ons opgeknapt te hebben op weg met een taxi naar het huis van Susi en Robbi. Heerlijke appeltaart met koffie en daarna spaghetti met heerlijke saus en lekkere salade met basilicum uit eigen tuin. Over de plannen gepraat en over hoe het nou verder moet. Samen met nog een Zwitsers echtpaar: Carl en Regina. Om kwart over 10 met de taxi naar ons hotel en Bob en Fran

zitten 2 hotels verderop. Doodmoe naar bed. Het is hier heerlijk rustig. We hebben nog een volle agenda voor komende week.

18 november 2001.

Week 3 begint, na een heerlijke nachtrust in een heerlijk bed, beneden ontbeten en wat telefoontjes gepleegd. Daarna naar buiten, papier mache spulletjes gekocht en naar Northfield cafe. Lunch met Moniek Groenewoud en we kregen de groeten van Helma Kor die bij haar logeert. Daarna naar Gift for Aid, thee gedronken en ingelicht over hun activiteiten. Naar hotel terug en even gerust, daarna met Bob en Fran naar dr. Shresta. Hij woont in een leuk huis met een grote tuin. De hele familie was opgetrommeld en veel vrienden. We kregen eerst bier, whisky of frisdrank met veel lekkere snacks. Daarna buiten een heerlijk buffet met de bekende dal bhat en het smaakte heerlijk. Om half 8 terug met Aarun zijn auto, maar de steegjes waren zo smal dat hij moest omkeren. Prof. ging er even uit en we hebben hem niet meer teruggezien. In het hotel nog even thee met mr. Boss gedronken die weer kaal is. Half 10 naar boven.

19 november 2001.

Niet zo lekker geslapen, want er jankten honden buiten. Vroeg ontbeten, want Co heeft om 10.00 uur met Bob een afspraak met Subarna Raj van de SNV. (stichting nederlandse vrijwilligers). Ik heb lekker gedouched en de spullen een beetje opgeruimd. Op het dak lekker zitten lezen in de zon met een heerlijk kopje koffie. Co was om kwart over 12 weer terug. Het was een goed gesprek. Gelunched in Northfield Cafe en we kregen 10% korting omdat ze ons nu wel herkennen. Een mail naar de meiden gestuurd. Even uitgerust op onze kamer en Marjolein gebeld. Om kwart voor 6 met Bob en Fran naar hotel Moonlight voor het afscheidsdiner. Tendency had een verrassing, want we gingen naar zijn huis en zijn vrouw zou koken. Een prachtig huis met drie leuke kindertjes. Aan tafel gegeten, dal bhat, maar het is toch elke keer weer anders. Na afloop nog even naar New Orleans en daar hebben we Helma nog ontmoet, wat is de wereld toch klein. Om 11 uur terug in hotel.

20 november 2001.

Wat gaat de tijd toch weer snel. Na gedouched te hebben, namen we een taxi naar Bodnath. Daar ontbeten en langs de shops geslenterd. Met de taxi terug naar ons hotel en toen naar Tendency's kantoor gaan lopen. Bij Northfield gelunched. Onderweg kwamen we Khrihna nog tegen uit ons hotel in Pokhara. Om half 2 werden we opgehaald om naar het centrum te gaan. Alle kinderen hadden een feestdag. Eerst kregen ze snacks van Bob en Fran en toen werden ze in onze t-shirts gehesen. Foto's gemaakt en weer terug naar ons hotel. Omgekleed en met Bob en Fran naar Sanjib. En weer aardige mensen en een leuke vrouw van Sanjib. Na de gebruikelijke snacks, gingen we aan tafel en ja hoor: dal bhat. Het komt nu onze neus wel een beetje uit, maar ja. Prof. had nieuwe plannen bij zich, dus met Bob en Fran nog even nagepraat en om half 10 naar hotel.

21 november 2001.

Heerlijk geslapen en om kwart voor 9 met Bob en Fran naar Govinda en Bishnu. Govinda is een blinde vriend van Bob die in Kirtipur woont met zijn vrouw en twee kinderen. Hij geeft nepalese les aan de universiteit en zijn vrouw naait kleren en andere dingen op een lockmachine, die ze van Bob en Fran hebben gekregen. Een nichtje verzorgt Govinda en helpt Bishnu. We kregen eerst een gekookt ei en daarna natuurlijk dal bhat, en dat om 11 uur s'morgens. Bishnu liet haar naaiatelier zien en we moesten aan de overkant de "showroom" bekijken. Met de taxi terug naar een leuke markt waar ze prachtige kettingen maken van hele kleine glazen kraaltjes. Voor mama een mooie ketting gekocht, voor moe en een voor mijzelf. Kruiden gekocht en even wat gedronken op een druk pleintje. Terug naar hotel en soep gegeten. Terwijl ik aan het douchen was, ging Co met de tekening in de weer. Om kwart voor 6 gaan lopen met Bob en Fran naar prof. zijn huis. Susi, Robbi en Aarun waren er ook. Hernieuwde kennismaking met de zoon en schoondochters. En ja hoor, na de heerlijke snacks: dal bhat!!!! Nog even over de plannen gepraat. Om 10 uur terug naar het hotel gelopen.

22 november 2001.

Ontbeten in hotel en naar Dambar zijn huis gaan lopen. Jos Bus weer ontmoet en koffie gedronken op het balkon. Bij Dambar spulletjes opgehaald en ik heb nog een prachtige ketting van Co gekregen. Terug gelopen en nog wat geld gewisseld. Gelunched in Northfield en ge-emaild naar de meiden. Terug naar hotel en toen met de taxi naar Deneb International School. Ontvangst door de principal en natuurlijk met Marjolein. En toen eindelijk onze ontmoeting met Pasang. Hij was wel veranderd, een beetje stiller en verlegen, maar na een tijdje kwam hij wel wat los. Hij heeft zijn school laten zien, de slaapzaal en het computer lokaal. Op de foto samen met hem en met Marjolein. Met Marjolein terug naar het hotel en toen gingen we op voor het laatste diner in Kathmandu. Heerlijk met zijn tweeën gegeten bij Le Bistro. Macaroni met kaas en een glas rode wijn. Met Bob en Fran nog een laatste borrel gedronken bij New Orleans. Er was levende muziek en nog een foto gemaakt van onze vaste ober: Navraj. Om 11 uur naar bed voor de laatste nacht.

23 november 2001.

Lekker uitgeslapen, gedouched en ontbeten. Bij Brezel Bakery koffie gedronken. Met Bob en Fran naar het Summit Hotel, nou dit is dus echt het summum van luxe, ze hadden er zelfs bitterballen. Meeting met onze vrienden en we kregen een afscheidssawl van Susi. Kennismaking met Stichting Nepal: Krijn de Best en nog twee andere mannen, die net uit Nederland gekomen waren. Terug naar Thamel lunch met Bob en Fran bij Northfield cafe en daar ontmoetten we Trees van Rijsewijk met Kumari. In hotel gewacht op prof, die samen met dr..Shresta afscheid kwam nemen. Afscheidssawl van mr.Bossen toen met Tendency naar het vliegveld. Daar kregen we shawl nr. drie van Tendency en afscheid van hem genomen. We waren veel te vroeg, dus dat werd wachten en inchecken. Om kwart voor 10 vlogen we de lucht in en na een goede vlucht waren we om 4 uur in Sjarshah. Een uurtje de benen strekken en toen weer verder. Beetje geslapen en we kregen de film van Bridget Jones Diary te zien. Om 10 voor half 6 kwamen we op Schiphol aan en tot mijn grote verrassing, stonden niet alleen Michel en Ingrid daar, maar ook Ria met Marieke. Koffie met z'n allen gedronken, afscheid van Bob en Fran en toen naar huis. Mooie bloemen van de meiden en naar de film gekeken. Ellen, Remco en Lars kwamen ook s'middags en natuurlijk ook Sandra en Peter. We zijn blij om ze weer te zien. Kadootjes uitgepakt en de tassen uitgepakt. Moe, maar voldaan, na een heerlijke vakantie met Bob en Frances, kijken we terug op een prachtige reis naar Nepal en een mooie trekking, waarvan we de herinneringen heel lang zullen koesteren, net zolang tot we weer terug zullen keren en dan hopelijk het nieuwe gebouw kunnen bekijken.

Corrie.